

De Syrische Mohammed Tlej is 24 en woont sinds acht maanden in Nederland. Hij wilde zo snel mogelijk integreren maar in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest kreeg hij weinig mee van de Nederlandse maatschappij. Via *Takecarebnb* woont hij nu tijdelijk bij Michel Jacobs in Zuidoost, en daar voelt hij zich veel beter op zijn plek.

Foto's: Sandra Hoogeboom



Mohammed Tlej is pas 22 als hij in zijn thuisland Syrië voor een onmogelijke keuze komt te staan: vechten vóór het leger van president Assad, of vechten tegen het leger van Assad. “Welke keuze ik ook maakte, het zou betekenen dat ik mensen moest doden.” Hij liet alles achter en vertrok. Eerst naar Libanon en toen hij daar niet kon blijven richting Europa. Mohammed had een technische opleiding en vanwege zijn mogelijkheden hier besloot hij naar Nederland door te reizen. Zijn ouders maakten zich zorgen en

## Takecarebnb: samenwonen met een vluchteling

*Tessa van Vuuren*

voelden zich schuldig. Toen Mohammed naar buurland Libanon vertrok, zeiden ze dat hij zo snel mogelijk terug moest komen, zodra de oorlog voorbij was. Maar zij wisten dat de oorlog niet voorbij zou gaan. Samen met vrienden sprokkelden zij de drieduizend euro bij elkaar die Mohammed nodig had om de gevaarlijke tocht te kunnen maken.

Zo belandde hij in Luttelgeest, een dorp naast Emmeloord. In het asielzoekerscentrum hoorde hij over *Takecarebnb*, een organisatie die vluchtelingen koppelt aan Nederlanders die graag iets willen betekenen in de vluchtelingencrisis. “Ik wilde zo snel mogelijk een leven opbouwen in Nederland maar dat ging moeizaam in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Zo hoorde ik niemand om me heen Nederlands spreken. Via *Takecarebnb* kon ik bij een Nederlander inwonen, waardoor ik niet alleen de taal sneller kon leren maar ook zou ondervinden hoe het leven in Nederland is.”

Er was al gauw een *match* gemaakt met Michel Jacobs uit Amsterdam Zuidoost. Hij had al ervaring met *couchsurfing* (gratis toeristen in je woning laten slapen) en houdt ervan om mensen over de vloer te hebben. Zelf genoot Michel van de gastvrijheid van anderen als hij op reis was en besloot dat hij iets terug wilde doen. Zo kwam hij in aanraking met *Takecarebnb*. Dat dit iets heel anders was dan met andere logés werd hem al snel duidelijk. “Ik vraag mijn gasten altijd het volkslied te zingen van het land waar zij vandaan komen. Zo ook aan Mohammed, maar ik zag hoeveel hem dat raakte. Het herinnerde hem aan Syrië, waar hij iedere ochtend op school het volkslied

*moest* zingen. Dat was helemaal niet mijn bedoeling.”

Nu gaat het goed met Mohammed. Hij is gelukkig, heeft veel vrienden en wil snel aan een studie beginnen. Hij zit dagelijks met zijn neus in de boeken om de Nederlandse taal te leren. Het leven in Amsterdam bevalt hem: “Ik vind het hier mooi en de mensen zijn leuk. Tenminste, de meesten. Ik moet er wel aan wennen dat iedereen zo direct is. In Syrië zou ik bijvoorbeeld nooit zeggen dat het eten me niet smaakt. Hier doen mensen dat wel. Aan de andere kant, in Syrië mocht ik nergens over praten. Van mijn ouders moest ik alles accepteren zoals het was. Maar er waren zo veel regels die ik wilde veranderen dat ik er niet kon leven. Waarom moet je moslim zijn om president te worden? Waarom kunnen vrouwen geen president worden? Waarom niet iemand die in de eerste plaats heel slim is? Zo werkt het daar, en er is geen ruimte voor mensen met nieuwe ideeën.”

Michel is onder de indruk van zijn nieuwe huisgenoot. “Hij werkt hard. Ik zie vaak om drie uur ‘s nachts het licht nog branden in de woonkamer omdat hij dan nog zit te studeren. We zien elkaar daarom niet zo veel maar we eten wel elke avond samen. Toen hij hier kwam wonen, vond ik dat hij ook iets moest bijdragen aan het huishouden. Geld heeft hij niet, dus hij kookt nu iedere avond en doet de was. En dat werkt goed. Ik eet de geweldigste gerechten, waarvan ik vaak niet weet wat het is. Of het ook wel eens minder goed gaat? Soms is er wel eens frictie. Hij had laatst de router eruit getrokken omdat hij het stopcontact



#### TAKECAREBNB ZOEKT GASTGEZINNEN

Europa ontvangt grote stromen vluchtelingen als gevolg van oorlog, honger en terreur aan de randen van ons continent. In Nederland deden in 2015 ruim 43.000 een asielaanvraag. Ter vergelijking: in Zweden waren dat er ruim 156.000 en in Duitsland zelfs meer dan 441.000. Vluchtelingen worden opgevangen in asielzoekerscentra door het hele land. Ze brengen daar vaak maanden door, waarin zij niet kunnen werken en niets meekrijgen van de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten. *Takecarebnb* wil deze mensen voorbereiden op het leven hier en zoekt gastgezinnen die ruimte in huis hebben en hun woning voor maximaal drie maanden willen delen. In één jaar tijd hebben tachtig gastgezinnen zich gemeld. Er is dus nog vraag naar gastgezinnen. Ook interesse om een vluchteling in huis te nemen? Kijk op [www.takecarebnb.com](http://www.takecarebnb.com)

nodig had voor de staafmixer. Toen lag internet er dus uit en het duurt even om dat weer op te starten. Nou ja, echte problemen zijn er dus niet.”

Inmiddels heeft Mohammed een eigen tijdelijke woning toegewezen gekregen. Hij kijkt ernaar uit om in juli te verhuizen naar een containerwoning in Riekerhaven, waar 250 vluchtelingen en 250 Nederlandse studenten komen te wonen. “Ik denk

dat ik wiskundeleraar wil worden. Dat sluit aan bij mijn studie en ik geloof dat er in Nederland veel vraag is naar wiskundeleraars. Vrienden waarschuwen me wel: in je studententijd is alles leuk maar als je eenmaal werkt, is er geen tijd meer voor gezelligheid.” Michel denkt dat hij tegen die tijd wel weer de gezelligheid van een nieuwe huisgenoot opzoekt. Hij hoopt dat hij andere mensen kan inspireren om dat

ook te doen. “De media laten vooral een eenzijdig beeld zien, van problemen die ontstaan door vluchtelingen. Ik wil laten zien dat het ook heel goed kan gaan en dat heeft invloed. Dat merk ik ook hier in de buurt.”